

Heidi & Niklas



TEXT HEIDI FOTO KICKI FOTOGRAF

Hela historien började med att vi hade haft en mysig nyårsmiddag hos familjen uppe i Norrland. Och efter en fantastisk kväll vid tolvslaget så kom Niklas fram till mig och sa – Du älskling, det är något jag velat fråga dig väldigt länge nu: vill du gifta dig med mig?

Efter 11 år och två barn tillsammans så var svaret självklart JA! Ett sådant fantastisk början på det nya året och hela familjen jublade. Vår dotter Vilma grät till och med hela kvällen tills hon somnade, hon var nämligen så glad för att mamma äntligen skulle få samma efternamn som alla andra i familjen.

FÖRBEREDELSENA

Vi spenderade hela bilresan hem från Norrland med att planera bröllopet och när vi kommit hem hade vi nästan satt hela planeringen. Vi hade då klart för oss vilka vi ville bjuda och vi visste att vi ville gifta oss samma år. Det vi också planerade för var att det skulle bli en hel bröllophelg och inte bara en dag, så att man fick möjligheten att umgås en längre tid. Just att samla alla var viktigt för oss och därför planerade vi att ha festen på ett hotell där alla kunde vara tillsammans.

Direkt när vi kom hem ringde vi därför till Körunda Hotell för att höra om vi fick gifta oss där i sommar – och svaret blev ja!

DAGARNA INNAN BRÖLLOPET

Planen var att närmsta familjen skulle resa ner ifrån Norrland på fredagen innan bröllopsdagen för att samlas hemma oss för en mingelmiddag på kvällen. Men redan på torsdagen, precis innan jag skulle åka och köpa blommor till bröllopsdagen, så överraskade de oss med varsin möhippa och svensex. Detta hade vi inte alls med i planeringen och till en början kände vi oss lite stressade över att planerna ruckades – men det var det värt! Kunde inte önskat oss en bättre torsdag!

Möhippan började med en lunch ute i solen och fortsatte inne i staden med spa och massage. På kvällen mötte vi upp killarna som hade varit på en båtutur och på öl-provning. Våra vänner hade bokat en hel uteservering på en tapasrestaurang där vi alla kunde sitta tillsammans och njuta av sangria och tapas tills solen gick ner. Det skulle visa sig bli en av de bättre kvällarna i våra liv!

Sedan på fredag morgon var det bara att sätta

fart för att få klart allt det sista inför bröllopsdagen. Blommor till bordsdekorationen skulle handlas och fixas. Brud- och tärnbuketter skulle hämtas och dekorationer skulle komma på plats på hotellet. Niklas fick vara hemma och laga maten till middagen som var planerad till familjen för kvällen. Det blev en fantastisk trevlig, men kort middag hemma innan det var dags att åka tillbaka till Körunda för att försöka sova inför den stora morgondagen.

BRÖLLOPSDAGEN

Jag och vår dotter Vilma hade en mysig frukost på hotellet och fick sedan hår och smink fixat på hotellrummet. Just i denna stund var vi väldigt lugna och slapp nervositeten, vilket var väldigt skönt för ni kunde vi bara njuta av dagen. Väldigt skön känsla av att veta att allt var klart, att min bröllopsklänning satt perfekt och vädret visade sig från sin allra bästa sida. När vi sedan var färdiga så åkte vi till Sorunda kyrka, en av Sveriges äldsta och vackraste kyrkor. Här var alla gäster samlade och vid altaret stod min blivande man, Niklas, med sina två bröder vid sin sida. Först in i kyrkan gick min bästa vän och vår dotter Vilma sedan mina två systrar. Jag ser Niklas, vänner och familj som är där för att dela vår lycka, det är en obeskrivlig kärlek som värms i hela kroppen när man går mot altaret.

Även solisten sjöng som en ängel. Vi valde att ha två låtar under ceremonin, "How long will I love you" av Ellie Goulding och "Du är allt" av Sonja Aldén. Otroligt vackert!

När vigselceremonin var över var det dags att gå ut från kyrkan och utanför kastades det rosenblad och konfetti. Barnen sprang runt och blåste såpbubblor, vilket gav väldigt fina bilder



för bröllopsfotografen. Efter ceremonin åkte vi tillbaka till Körunda för fotografering medan gästerna checkade in på hotellet, hade tipspromenad och lärde känna varandra.

FOTOGRAFERINGEN

I början av planeringen hade vi inte tänkt så mycket på fotograferingen utan visste bara att vi ville ha fina bilder från vår bröllopsfotograf. Vi lyckades sedan få tag på världens bästa Kristin Andersson "Kicki Fotograf". Vi hade så roligt med henne och hon lyckades fånga hela dagen från förberedelserna till kvällens solnedgång. Jag måste säga att investera i en bra fotograf verkligen är ett måste när man gifter sig, för det är i bilderna alla minnen finns kvar.

Själva fotograferingen var en fantastisk stund och innan hade Niklas funnit en vacker plats som han visade för fotografen. En liten kärleksbro som ligger en bit in i skogen vid sjön Muskan, intill Körunda. Dit fick jag gå med mina höga sidenklackar, poserades genom trädens grönska. Det var bland det roligaste på hela da-

Fun facts

VEM FRIADE? Niklas friade på tolvslaget på nyårsafton.
Vigselplats? Sorunda Kyrka

FESTPLATS? Körunda Hotell i Ösmo, Nynäshamn

BRUDENS KLÄDER? Brudklänning från Morilee, av Madeline Gardner.
Skor från Dune London.

BRUDGUMMENS KLÄDER? Grå kostym, skräddarsydd hos Brothers.
Ingraverat vigseldatum i kavajfodret. Och Just Married på insidan av kragen.

RINGAR? Heidis har en guldring med en rad vita stenar, från Albrekts Guld. Niklas bär en slät guldring.

MATEN? Förrätt: Timutgravad rödingartar med avokado och wasabi-crème, wakamesallad, picklad rödlök, samt potatiskrisp.

Varmrätt: Oxfilé med potatisfondant, bakad tomat, grön sparris, kryddsmör och rödvinsås.

Dessert: Franska ostar med päron och ingefärskompott, samt fröknäcke. Bröllopstårta av Körundas egna konditor, Andrea Olsson. En vitglacerad sommartårta, dekorerad med rosor och bär. Browniebotten med blåbär och gräddfilmousse, hallongelé och fläderpannacotta. Tårtorna serverades på gamla böcker i olika nivåer, på en flygel.

BRÖLLOPSFOTOGRAF? "Kicki fotograf" Kristin Andersson

HUR MÅNGA GÄSTER BJÖD NI PÅ BRÖLLOPET? 60st.

DET BÄSTA PÅ ER BRÖLLOPSDAG? Hela känslan i kroppen, när man ser varandra, gåendes mot altaret.

VAD GAV NI I MORGONGÅVA? Vi hade inte valt någon morgongåva till varandra.

HUR GICK BRÖLLOPSPLANERINGEN? Den gick väldigt snabbt och enkelt. Vi hade redan innan en tydlig önskan på hur dagen skulle se ut.



gen och vi fick till otroligt vackra konstverk. Fotograferingen avslutades sedan med bubbel och dans vid ett trädäck beläget vid sjön, magiskt!

BRÖLLOPSMIDDAG & FEST

Mingel och brudskål blev på verandan i solen. Vi hade verkligen tur med vädret och det var soligt och varmt hela dagen. Flera av gästerna hade redan svalkat sig med goda drinkar ute i baren och det spelades hög musik och var en härlig och avslappnad stämning innan det var dags för middag. Bröllopsmiddagen skedde sedan vid runda bord dukade och dekorerade med vackra sommarblommor i små vaser. Somrigt och fint. Våra toastmadams hade sedan planerat middagen otroligt bra. Det var en blandning av fina tal och roliga lekar. Maten som serverades var också helt fantastisk och alla gästerna berömde köket för den goda maten. Såväl vin, servicen, maten och porslinet som maten serverades på var på topp och vår bröllopsmiddag kunde inte blivit bättre.

Som avslutning på middagen serverades bröllopstårten på en vacker flygel och sedan blev det bröllopsvals till låten "You are the reason" och vi fortsatte sedan dansa hela natten lång.

Bland det bästa med att arrangera bröllopsfesten på ett hotell var att alla gäster kunde känna sig som hemma. De äldre hade möjlighet att gå och lägga sig när de blev trötta medan vi andra festade på till baren stängde. Ingen behövde säga hejdå eller passa någon transport hem utan alla var där de skulle vara. Dagen efter avslutade vi med att äta en gemensam frukost och öppna alla vackra bröllopsgåvor, kort och telegram vi fått inför gästerna.

BRÖLLOPSRESAN

En längre bröllopsresa har vi fortfarande inte haft möjlighet att åka på än, men det kommer. Men vi gjorde en liten minisemester redan dagen efter bröllophelgen då vi lämnade bort barnen hos deras farfar för att få lite mer tid tillsammans som nygifta. Vi packade cyklarna på bilen och åkte till ett annat mysigt hotell och vid incheckning fick vi reda på att våra vänner ring hotellet och bokat om vårt rum till en riktig lyxsvit. Så härligt! Sedan spenderade vi vår vistelse med att cykla genom skogsstigarna, äta glass vid vattnet och slappna av i relaxen. En perfekt avslutning på en helt underbar bröllophelg.